



PAROCHIEBLAD
BASILIEK VAN SINT SERVAAS
&
SINT MATTHIJS
en HUBERTUS



Verrassing

Het is bijna anderhalve maand in Maastricht als uw nieuwe kapelaan in de parochies Sint. Anna en Lambertus en Sint. Servaas. Tegenwoordig hoor ik van de parochianen deze vraag: ben je hier iets gewend? Ik zeg: "ja, een beetje". Dat is inderdaad waar. Het kost altijd voldoende tijd om alles te leren kennen en eraan te wennen. Ik integreer nu langzamer in de parochies, in Maastricht. Maar stadsparochies zijn heel anders dan een parochie in een dorp waar ik vorig jaar kapelaan was (Parochie Geleen). Het gaat zo snel dat ik hier binnen een paar dagen veel mensen leer kennen. Ik vind dat erg leuk.



De parochianen die ik tot nu toe persoonlijk heb bezocht, hebben me met enorme gastvrijheid en vriendelijkheid ontvangen. Ik ervaar altijd van u al uw steun en hulp in pastorale en andere zaken. Ik ben door jullie allemaal geaccepteerd. Alles is een verrassing. Ik hoop dat ik in de toekomst genoeg verrassingen heb. Lieve mensen, binnenkort vieren we Advent en Kerstmis. Voordat we dit grote feest willen vieren, gaan we nog een feestje vieren. Dat is het Sinterklaasfeest op 5 december. Hij komt jullie allemaal bezoeken en het is niet alleen een verrassing voor de kinderen maar ook voor ons allemaal. En voor mij is deze dag ook een speciale dag omdat het mijn naamfeest en verjaardag is. Jullie weten heel goed wie Sinterklaas is. Soms kennen de meesten van ons hem als iemand die op verrassende wijze cadeautjes en geschenken uit Spanje brengt, maar Sinterklaas is een heilige bisschop genaamd Nicolaas en hij is de patroonheilige van de kinderen. Hij is een goede voorspreker voor onze kinderen. Wij brengen al onze kinderen en kleinkinderen op voorspraak van heilige Nicolaas nabij Jezus onze Heer. Ik wens jullie allemaal een fijn Sinterklaasfeest.

Kapelaan Nicholas

De Roep van Joep

Goede vrienden, trouwe lezers, het is al november en mijn baasje is verkouden! Logisch toch?

Hij is niet de enige, zo begrijp ik later. En buiten schommelt de temperatuur van warm tot koud.

De herfstkleuren laten ons beseffen dat we op weg zijn naar de advent. Ik grijp deze gelegenheid om mijn baasje aan te stoten en met hem samen de nieuwe Roep van Joep te



schrijven. Dat gaat eigenlijk niet zo heel makkelijk, moet je weten. Eerst gaan we samen nadenken. We kruipen tegen elkaar aan en vertellen wat we meegemaakt hebben. Natuurlijk heb ik op alles zo mijn eigen visie en al pratend en mediterend. Knuffelend en schrijvend is ie er dan opeens... mijn nieuwe Roep.

Het zal niets nieuws zijn dat de parochiekerken steeds vaker leeg blijven... mensen slapen liever uit en hebben andere bezigheden. Daarnaast zijn er vaak die vele kleine kapelletjes, vaak verscholen in het groen of zomaar achter een muur. Dáár komen wel veel mensen. Maria is wel nummer één aan wie gedacht wordt, denk ik zo. Er zijn nog zoveel meer plekjes. Ontelbaar veel in ons dekenaat onder wie de hemelse vrienden Onze Lieve Vrouw, Lambertus, Cornelis, Barbara. Zij worden onderhouden door talrijke vrijwilligers. Zo was er een petit comité die een vervalven kapel ter ere van Sint Servaas, weer helemaal ging opknappen en mijn baasje was natuurlijk heel 'gruuts'. Zo wordt ook de bron van St. Servaas door vrijwilligers onderhouden en dan gaat mijn baasje die mensen een lekkere dikke suikerwafel brengen. Even terug naar Maria. Mijn baasje begon erover en ik vond het wel mooi om erover te schrijven. Daar stond hij dan, vertelde mijn baasje, met tranen in de ogen, hij hield een noveenkaars in zijn hand en kon alleen maar uitbrengen; "wat mooi, wat mooi"! Ik wist over wie hij het had. Die meneer had eerder die week in ons hofje een praatje gemaakt. Ik hielp mijn baasje met het snoeien en met het vegen van de herfstbladeren van die hele oude beuk en dan is er altijd veel bekijks. Nu was er deze man, een pensionado, samen met zijn vrouw. Ze logeerden in de buurt en waren komen pelgrimeren naar het graf van St. Servaas. Mijn baasje vertelde honderd uit en liet hun de eeuwenoude Basiliek zien. Ze genoten en haalden hun hart op, eenvoudig en toegewijd. Bij het verlaten van de dagkapel zag mijn baasje hem nog even; met tranen in de ogen en een noveenkaars in zijn hand, mompelend; "Wat mooi, wat mooi!"

Lieve mensen, gun jezelf zo'n moment en loop zo'n kapelletje eens vaker binnen. Laat je verstillen door de serene rust en vraag de heilige die er vereerd wordt om bijstand en troost. Of steek een kaarsje op uit dankbaarheid. Want wees eerlijk... zo slecht hebben we het toch niet? Of misschien staat er bwwel een kruisbeeld in de buurt of een beeldje in een nis? Blijf er een moment stil en bedenk; Waar geloof begint, houdt bezorgdheid op! En als je niet kunt bidden zoals je wilt, bid dan zoals je kunt!

Veel devotie, d'r Joep
Väöske laat jullie hartelijk groeten

ONTMOETING SINT SERVAAS – SINT JAN ROND EERSTE ADVENT 2021

Wij hopen dat we dit jaar weer live samen de adventstijd mogen beginnen. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar we moeten wel rekening blijven houden met corona.

”HET LICHT TEGEMOET”

is het thema van de eerste adventszondag.(28 november 2021).

Voor de vierentwintigste keer beginnen we met een gezamenlijke viering de advents- en kersttijd en brengen het Licht elkaars kerk binnen. De St. Jan trekt voor de afsluitende viering naar de St. Servaas. Op het moment dat de St. Jan optrekt naar de St. Servaas zullen van beide kerken de klokken luiden.

Het eerste gedeelte van de dienst/mis wordt in de eigen kerk gevierd (beide kerken om 10.00 uur), maar is gezamenlijk voorbereid. Er is een delegatie uit de buurkerk aanwezig en zij dragen de eerste adventskaars brandend binnen om op de adventskrans te plaatsen; de delegatie participeert bij de Bijbellesing.

De lezingen zijn in beide kerken gelijk, waarbij de Evangelielezing uit Lucas 21 : 25 – 31 is. De gebeden worden in de slotviering gezamenlijk uitgesproken. Ook belijden we dan samen ons geloof met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.

Collecte voor de DEKEN HANNEMAN STICHTING

Als gezamenlijk collectedoel voor deze eerste Advent is gekozen voor het werk van de Deken Hanneman Stichting. Er zijn inmiddels zo'n 60 vrijwilligers die regelmatig tot frequent hulp bieden aan mensen in onze stad die het, om wat voor reden dan ook, alleen niet meer redden.

Het gaat om vrijwilligershulp zoals bijv. helpen met boodschappen doen, rijden naar dokter of ziekenhuis, een maaltijd verzorgen, helpen bij huiswerk, maar ook samen wandelen bijvoorbeeld met mensen in de rolstoel die anders nauwelijks nog buiten komen, of gewoon een bezoekje brengen bij eenzame mensen en samen een kopje koffie/thee drinken. Het gaat niet alleen om ouderen, ook jongeren kunnen geholpen worden. We willen er zijn voor de kwetsbare mens.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw gift in de collecte te doen, dan kunt u ook een bedrag overmaken op **NL45 TRIO 0338 6847 19** t.n.v. Deken Hanneman Stichting Maas-tricht o.v.v. adventscollecte St. Jan-St. Servaas 2021. (De stichting heeft een ANBI status.)

Na afloop van de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie, thee of limonade.

Wij nodigen u van harte uit voor deze gezamenlijke viering.

”DE TOEKOMST VAN ONS RELIGIEUS ERFGOED”

Donderdagmiddag 2 december organiseren de Sint Jan en de Sint Servaas hun jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, nu van 15.30 tot ca. 17.30 uur in de St. Jan.

Mgr. De Jong zal ons daar meenemen naar de toekomst van ons religieus erfgoed. Voor veel kerken in ons land en ook in Limburg een heel belangrijk item.

U bent welkom vanaf 15.30 uur voor een kop koffie of thee en daarna de lezing.

We hopen weer velen van u te mogen begroeten!

Voor meer informatie: Email: dehaan-verduyn@freeler.nl of tel. 043 3624240
Elly de Haan – Verduyn

Ons zijn ontvallen:

In de periode van 2 november 2020 tot 2 november 2021

Susan Gorissen- Schoenmakers, Coen van Thor, Paul Martens, Jeanette Rompelberg-Deckers, Noël Frijns, Berty Muermans-Hundscheidt, Margriet Smeets-Rondagh Arno en Ans Roijackers van Strien, Willy Cremers, Frans van Slijpe, Jo Schreurs, John Claudemans, Margot Ubachs-Gense, Rita Bartels, Gina Knubben, Edmond Hosselet.

We hebben hen allen herdacht op 31 oktober 2021 tijdens een Plechtige Hoogmis in de Basiliek van St. Servaas.

We wensen hun de eeuwige rust toe.

Het toppunt van kunst:

GODS SCHEPPING



“Kerstmis op het Vrijthof”!

De huidige ontwikkelingen geven geen zekerheid over de ontwikkelingen op het Vrijthof.

Toch als Basiliek van St. Servaas gaan wij in ieder geval iets moois organiseren rond de Geboorte van het Christuskind, rondom het Graf van St. Servaas.

Met muzikale ondersteuning van koren en ensembles en met een grote tentoonstelling van Kerstalletjes uit heel de wereld.

We sluiten in die decembermaand iedere dag om 17.00 uur af met het bidden van de Vespers.

Wij willen U hiervoor allen van harte uitnodigen.

Tevens wil ik U uit naam van de Cappella Sancti Servati uitnodigen voor hun Kerstconcert op 12 december om 15.00 uur in de Basiliek. Dan wil ik U erop attenderen dat op 19 december weer een bijzonder orgelconcert zal plaatsvinden door onze organist Marcel Verheggen om 20.00 uur in de Basiliek.

U komt toch ook?

Adventsactie 2021

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?



KERKDIENSTEN SINT SERVAAS

van 7 november t/m 12 december 2021



Zondag 7 november: 32e week door het jaar. H. Willibrordus, verkondiger van ons geloof.

- 10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen en de Cappella; Congregatie van de Liefdezers. Carolus Borromeus; Rita Bartels;
- 12.00 **Doop** Olivia Kraft
- 13.00 **Doop** César Ternatus
- 17.00 Worship
- 18.00 Engelstalige mis: for inspiration and fraternity among students;

Maandag 8 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 9 november: Kerkwijding van de Lateriaanse Basiliek

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Zrs. Arme Kind Jezus;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 18.00 Taizéviering

Donderdag 11 november: H. Martinus van Tours

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis:

- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 12 november: H. Josafatm bisschop en martelaar

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Roepingen
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 13 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders; ouders Leseur-Jansen; Els Hermans-Overhof
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar. Vincentiuscollecte

- 10.00 Hoogmis m.m.v. de Mastreechter Staar;** Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Jrd; Anna Gorissen-Schoenmakers ; Jrd; Voor de grootouders en ouders Berthe en Kaspaar Braun, schoondochter Liesje en kleinzoon Bernie; 4e Jrd: voor Agnes Schoonbrood-Noten; John Gludemans; Frans van Slijpe; Jo Schreurs; Arno Roijackers; Edmond Hosselet; Voor de intenties van de leden Mastrichter Staar;
- 17.00** Worship
- 18.00** Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

Maandag 15 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Ouders Leseur Jansen;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 16 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

18.00 Taizéviering**Donderdag 18 november:**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus; Jrd. Robert van Dongen;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 19 november

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Miets Dassen;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 20 november

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders; t.e.v. Het Kostbaar Bloed van O.H.J.C.
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

Zondag 21 november Christus Koning

- 10.00 Hoogmis; m.m.v. Mixid Harmonie; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Jrd: Els Hamelers-Kohl; Overleden ouders Dassen van Engelshoven en overleden Kinderen en kleinkinderen; Rita Bartels;
- 12.00 Doop Valentino Kersjes
- 13.30 Doop Juliëtte Goessen
- 17.00 Worship
- 18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

Maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 23 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 24 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

18.00 Taizéviering**Donderdag 25 november:**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag 26 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: voor de zieken
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 27 november:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders; Els Hermans-Overhof; Jrd: Alice Bartelet-Ramakers
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

Zondag 28 november: Ie zondag van de Advent in het jaar C

- 10.00 Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; José en Tjitske Nijst-Hoogland; Jo Schreurs; John Claudemans; Frans van Slijpe; Jos

Brouwers; Arno Roijackers; Edmond Hosselet;

12.30 Doop: Estée Crescente

17.00 Worship

18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

Maandag 29 november:

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Dinsdag 30 november:

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 1 december:

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

18.00 Taizéviering

Donderdag 2 December:

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Jrd: Willem Meerten; Zrs van het Arme Kind Jezus;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

19.00 Engelstalige Mis

Vrijdag : 3 december: H. Franciscus Xaverius

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: voor de zieken; overledenen van de fam. Sonnevill-Moes;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

De H. Communie wordt gebracht naar zieken en thuiszittenden

Zaterdag 4 december: Heilige Barbara

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Biddende Vaders; overledenen van de fam. Lemmens, m.n. voor hun

overleden priesterzoon en zijn broer:

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

09.45-10.15 Biechtgelegenheid in de doopkapel

17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

Zondag 5 december: 2e zondag van de Advent

10.00 Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Jos Brouwers; Rita Bartels; Servaasfamilie; Arno Roijackers; Edmond Hosselet;

17.00 Worship

18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

Maandag 6 december: St. Nicolaas

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel



Dinsdag 7 december: H. Ambrosius

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Woensdag 8 december: Maria Onbevleete Ontvangenis

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus; Engelbert en Elisabeth Leeters-Jansen; Anna Dassen;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

18.00 Taizéviering

Donderdag 9 December:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Congregatie Liefdezusters
Carolus-Borromeus; Zrs van het Arme
Kind Jezus;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Vrijdag : 10 december: H. Franciscus Xaverius

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: voor de zieken
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

Zaterdag 11 december:

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
9.00 H. Mis: Biddende Vaders;;
9.45 Rozenkrans in de dagkapel
17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de
dagkapel

Zondag 12 december: 3e zondag van de Advent Zondag Gaudete. St. Vincentiuscollecte

- 10.00** Hoogmis; m.m.v. de Cappella; cantor
Hans Heijkers en organist Marcel
Verheggen; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeus; Leden van de
Militaire en hospital orde van St. Lazurus
van Jerusalem, inclusief de commanderij
van St. Servaas;

12.30 Doop:

17.00 Worship

- 18.00** Engelstalige Mis: for the preservation of
Christian values in our society;

St. Servaastreffen:

**Iedere 1e zondag van de maand is er koffie
na de H. Mis van 10.00 uur**

**Bij goed weer buiten in de Pandhof, bij
slecht weer in de Kanunnikenkelder**

We blijven graag het Basilicafonds onder
uw aandacht brengen.

Het werd onlangs in samenwerking met de
Elisabeth Strouven-stichting opgericht voor de
beiden Basilica's!

Ondersteun ons met uw bijdrage, zo kunnen
de kerken behouden blijven.

Onze dank is groot!



VERHUIZING

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres?

Geef dat dan a.u.b. ook door aan het Parochiebureau.

Van Maandag t/m Vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur
parochiebureau@sintservaas.nl



St. Mattheus
VAN DEUR TOT DEUR

Rek.no van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

PAROCHIE BLAD

Pastoor:
G.H.A. Hove
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 321 33 03

Koster::
Vincent Kranen
Maastrichter
Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043 - 325 51 67



De Stem
van St. Hubertus

Rek.no van Hubertus:
IBAN NL54ING0001034426

16e Jaargang no. 8

zondag 8 november – zondag 12 december 2021

H. DIENSTEN:

Dinsdag t/m vrijdag 8.30 u.

Zaterdag 17.30 u.

Zondag 11.15 u.

Agenda met enkele bijzondere dagen en Heilige Missen met persoonlijke intenties.

Woensdag 11 november H. Bisschop Martinus van Tours

Martinus moet rond 316 geboren zijn en was afkomstig uit de landstreek die door de Romeinen Pannonië werd genoemd, het huidige Hongarije.

Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia. Omdat zijn vader militair was, viel hij onder de wettelijke bepaling dat hun kinderen eveneens een militaire loopbaan zouden volgen.

Op zijn 15e werd hij ingelijfd in het Romeinse leger. Drie jaar later liet hij zich dopen



en weer een paar jaar later stapte hij uit het leger. Vanaf dat moment wordt zijn leven geïnspireerd door de woorden van Jezus.

Bekend is met name het voorval waarbij hij de helft van zijn soldatenmantel schenkt aan een bedelaar en hij als bisschop zich inzette voor de voedselvoorziening van de allerarmsten.

(Hij kon slechts de helft van zijn mantel schenken, want die had hij zelf betaald. De andere helft – 50% - was door het rijk betaald.)

Dinsdag 16 november H. Gertrudis

Gertrudis van Nijvel (626-659) was een vroegmiddeleeuwse heilige en abdis. Zij groeide uit tot een van de belangrijkste heiligen in het noorden van Gallië. Als jong meisje weigerde zij te trouwen met een rijke man. Zij koos voor een leven in het klooster.

Zij overleed op 17 maart 659 op 33 jarige leeftijd en ligt begraven in het klooster van Nijvel (B.).

20 / 21 November Laatste zondag van het kerkelijk jaar

De zondag van Christus Koning

Wanneer de Mensenzoon – Jezus – zal terugkomen, zal Hij zeggen 'Komt gezegenden van mijn Vader: Alles wat je voor een van de geringsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht, ik zat in de gevangenis en jij hebt Mij bezocht. Ik was naakt en jij hebt Mij gekleed, ik was hongerig en jij hebt Mij te eten gegeven'.

(Een van de vele uitspraken van Jezus waarmee Hij zich identificeert met de onaanzienlijken, de armen, vluchtelingen en kinderen.)



27 / 28 November Begin van de Advent, vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest.

De adventskrans.

Lang voor de geboorte van Jezus beschouwde men dennengroen reeds als symbool voor de midwintertijd. Tegenwoordig kunnen we in vele huizen een adventskrans vinden, een gebruik dat ontstond in de 19e eeuw. In het jaar 1860 werd in Duitsland, in de stad Hamburg, voor het eerst een adventskrans gebruikt met 24 kaarsen, voor elke adventsdag één.

Later werd het de gewoonte vier kaarsen in de adventskrans te verwerken. Op de eerste zondag van de advent wordt één kaars aangestoken, de tweede twee kaarsen, enz. Op zondag vóór Kerstmis alle vier kaarsen.

Adventskransen worden tegenwoordig ook als taferversiering gebruikt of in de vensterbank geplaatst. Zo wil men iedereen laten zien dat we naar Kerstmis toelevan.

Tenslotte zingen we dan op het Kerstfeest als alle kaarsen mogen branden:
“Daar is uit 's werelds donkere wolken een licht der lichten opgegaan”.

(De kleur van de gewaden in de liturgie en ook van de linten aan de adventskrans is paars, de kleur van soberheid en boete. Op het feest van Kerstmis is de kleur wit of goudkleurig.)



6 December H. Bisschop Nicolaas (Sinterklaas)

Bisschop Nicolaas heeft zijn bekendheid vooral te danken aan zijn zorg voor prostituees en galeislaven. Waar mogelijk kocht hij dezen vrij.

Meerderen van deze slaven waren de bisschop zo dankbaar dat zij zich bij hem aansloten bij zijn werk voor de aller zwaksten.

Onze 'Zwarte Piet' herinnert ons aan deze groep volgers.

Hulde dus, niet alleen aan Sint Nicolaas, maar ook aan deze dankbare mannen.



8 December Feest van Maria Onbevleete Ontvangenis.

Het feest van de Onbevleete Ontvangenis leert ons dat Maria vanaf haar prilste begin – dat is dus bij iedere mens vanaf zijn 'ontvangenis' in de schoot van zijn moeder - , door de genade Gods gevrijwaard is gebleven van iedere aanraking met de machten van de duisternis. Zij was immers voorbestemd moeder te worden van Christus de Heer, de Heer van het leven.

Overigens de moeder van Maria, zij dus die Maria onbevleete in haar schoot heeft ontvangen, heet Anna. Haar vader heet Zacharias.

“De Onbevleete Ontvangenis”, Maria dus, is de patrones van ons bisdom.

Zaterdag 13 november en zaterdag 20 november

17.30 u. H. Mis t.i.v. fam. Paulissen - Janssen

+++++

STOOKKOSTEN

Het zal niemand verbazen dat het vrijwel onmogelijk is om de temperatuur in kerkgebouwen met afmetingen van een groot kasteel op een aangenaam peil te brengen. Zo ook niet onze kerk.

Gelet op de hoge gasprijzen zal zelfs een temperatuur van 10 à 12 graden tijdens de diensten bakken geld kosten.

Blijft over: extra warm kleden.

Voordeel is dat de diensten in onze kerk zelden langer dan een half uur duren.

Moet dus uit te houden zijn.

Ik denk hierbij aan de woorden van Jezus waar Hij zegt:

“Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want die menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want vóórdát gij Hem vraagt weet uw Vader wat gij nodig hebt”.

(Matteüs 6, 7-10.)

IS RELIGIE TEGENGESTELD AAN WETENSCHAP?

Robert Barron, de hulpbisschop van Los Angeles, heeft één groot stokpaardje: de mythe dat religie en wetenschap tegenover elkaar zouden staan.

Hij legt uit dat de mythe een “opvallend moderne” creatie is en dat het mensen - vooral jongeren - wegjaagt van religie. Om die mythe te ontkrachten heeft hij een website gelanceerd die is gewijd aan het onderzoeken van hoe geloof en wetenschap samengaan. **(Aleteia.org / Bishop Robert Barron takes on the mythe that faith and science are opposed to each).**

Uit een onderzoek uit 2016, uitgevoerd door het Pew Research Centre, bleek dat mensen die religie verlieten vaak “wetenschap” als reden noemden. Een respondent vertelde het Pew Centre: *“Ik ben nu een wetenschapper, ik geloof niet in wonderen.”*

“Als God waarheid is, is alles wat waar is van God”, antwoordt bisschop Barron, en legt uit hoe wat waar is in de wetenschap dan niet kan worden tegengesproken door geloof. “Er kan geen tegenstelling zijn” tussen religie en wetenschap, zegt hij simpelweg in een video waarin hij de lancering van de nieuwe website aankondigt.

Hij wijst erop hoe de kerkvaders wisten dat geloof en wetenschappelijke kennis niet tegenover elkaar stonden. (Gregorius, Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus.)

De nieuwe website, gemaakt door Barron's Word on Fire Ministries, bevat een reeks artikelen en video's die manieren verkennen waarop films, boeken en spraakmakende persoonlijkheden het idee hebben geduwd dat geloof en wetenschap tegenover elkaar staan.

Een galerie biedt biografieën van belangrijke wetenschappers die van katholieke huize zijn. Onder hen: Fr. Gregor Mendel, de Augustijner broeder beschouwd als de grondlegger van de moderne genetica, Sr. Mary Kenneth Keller, een pionier van de informatica, en Fr. Georges Lemaitre, de samensteller van de "big bang" theorie.

Liefde voor wetenschap kan een "voorproefje" zijn van goddelijke liefde, zegt paus Franciscus

"We moeten naar buiten komen met een tegenboodschap," zei bisschop Barron. "Ik wil het tegenverhaal vertellen en deze website maakt daar deel van uit", aldus Barron. Hij zei dat hij hoopte dat mensen zouden profiteren van de nieuwe website en "die boodschap in de cultuur zouden brengen".

G. Hover

Priesters:

Pastoor-Deken J. Dautzenberg
Kapelaan Austin Joseph
Pastorie St. Servaas
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht
Tel. 043-321 20 82

Kapelaan N. Pethuru
Pastorie St. Anna-Lambertus
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
tel. 043-343 29 29

Sint Servaas

Parochiebureau St. Servaas
Keizer Karelplein 4
Tel. 043-321 20 82
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur
Mail: parochiebureau@sintservaas.nl

Website
www.sintservaas.nl

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Tel. 043-321 04 90
Mail: pieternel.coenen@sintservaas.nl

Financiën

Kerkbijdrage
Administrateur Mevr. M. Brans Brabant
Tel. 06-25 06 67 43

Uw bijdrage is welkom op:
postbank: NL09 INGB 0001024275
of op banknummer:
ING: NL86 INGB 0679510729
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

Stipendia:
Banknummer
NL92 INGB 0679 5655 23
t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

*Als je de wereld niet wilt veranderen
dan verandert de wereld jou.*

Sint Matthijs (VAN DEUR TOT DEUR)

Pastoor G.H.A. Hover
Parochiebureau St. Matthijs
Maastrichter Pastoorstraat 10
6211 BV Maastricht
Tel. 043-321 33 03

Financiën

Rek.no. van Mathias:
IBAN NL05INGB0001045396

Koster Vincent Kranen
Maastrichter Pastoorstraat 12a
6211 BV Maastricht
Tel. 043-325 51 67

