



PAROCHIEBLAD  
BASILIEK VAN SINT SERVAAS  
&  
SINT MATTHIJS  
en HUBERTUS



**Ik keek naar je.....**

Ik keek naar je toen je vanochtend opstond en hoopte dat je met me zou praten, al was het maar heel even. Om mijn menig te vragen of om me te bedanken voor iets goeds dat je gisteren was overkomen. Maar ik merkte dat je het te druk had met het uitzoeken van de juiste kleren voor de nieuwe dag.

Ik wachtte opnieuw toen je door het huis rende om je klaar te maken voor je vertrek naar je werk. Ik wist dat je een paar minuten de tijd zou hebben om me even gedag te zeggen, maar je had het te druk. De krant was er en je wilde even de mail checken. Daar nam je je tijd voor, langer dan gedacht. Ik zag je plots opspringen en al bellend met je mobiel het huis verlaten. Op weg naar je werk luisterde je naar de radio. Ik wilde je graag wat vertellen maar je had het te druk. Ik zag je toen je tijdens de middagpauze bij de lunch om je heen keek. Misschien schaamde je je voor de anderen om met mij te praten en boog je daarom niet je hoofd. Een paar tafels verder zag je wel een paar andere collega's met mij praten vóór het eten, maar jij deed het niet. Dat geeft niet. De dag was nog niet om en ik hoopte dat er wel een andere gelegenheid zou komen. Die kwam er ook maar jij had zoveel andere dingen te doen: boodschappen doen, tanken, sms-en facebook, Instagram en voicemail berichten.

Ik wachtte geduldig terwijl jij thuis naar de TV zat te staren. Ik was bij je toen je als verwaast achter je PC zat te surfen. Ik wachtte heel geduldig.

Bedtijd. Je zult wel moe geweest zijn. Het was ook een drukke dag. Na een heerlijke warme douche dook je het bed in en viel direct in slaap. Dat geeft niet, want je beseft het misschien niet, maar ik ben er altijd voor je. Ik heb meer geduld dan je je ooit kunt voorstellen. Ik wil je zelfs leren hoe jij ook geduldig kunt zijn tegenover anderen. Ik houd zoveel van je dat ik elke dag wacht op een knikje, een gebedje of gedachte. Of zomaar, een dankbaar deel van je hart. Het valt niet mee om in je eentje een gesprek te voeren. Maar je staat alweer op en opnieuw zal ik wachten met niets dan liefde voor jou. Ik hoop dat je me vandaag wat tijd gunt.

Ik wens je een prettige dag

Je vriend God (vrij naar peper en zout)

*Zo'n brief hoop je toch niet te ontvangen. Laten wij de tijd goed gebruiken, zeker in de deze vakantietijd.*

Fijne vakantie, Deken John Dautzenberg

## De Roep van Joep

Het is vakantietijd. Dan zou het toch rustiger moeten zijn? Vergeet het maar. Op de dekenij is het een leven van jewelste. De komst van Vääs, nu drie weken geleden, heeft ons leven in beroering gebracht. Ik had er aanvankelijk wel wat moeite mee. Wat een druktemaker, die kleine! En wat hij zich niet allemaal permitteert. Natuurlijk houd ik hem (en mijn baasje) goed in de gaten. ....

Ja, eerlijk gezegd was ik wel jaloers. Maar zou je niet? Op straat komen we nauwelijks vooruit. Die kleine trekt aandacht als een magneet ijzer. Groot en klein komen op hem af. Heel brutale mensen tillen Vääs ongevraagd op. Mijn baasje en ik knipogen dan naar elkaar. Dat doet me goed. Maar soms heb ik pijn aan de ogen van dat voortdurend knipogen want we horen wel wat praatjes, zeg. "Is dat moeder en dochter?", "Dat is zeker een teefje, hé?". Het verhaal van de verre, verre oudoom, kan ik al niet meer horen. Enfin... ik had er wel wat moeite. Had, schrijf ik. Want er is iets gebeurd...

Op een middag gingen Vääs en ons baasje naar de dierenarts. Er werd ingeënt én advies gevraagd... Bij terugkomst was er een andere sfeer. Minder stress! En tot mijn grote verbazing hoorde ik ons baasje niet meer mopperen over kleine ongelukjes in huis. En buiten was het een groot festival. Bij ieder plasje of poepje in de struiken werden gelijk minikluijjes uitgedeeld. Precies, ook ik kreeg er een. Opeens ontdekte ik dat die kleine hond geen bedreiging was, maar een aanvulling, ja zelfs een verrijking. Later hoorde ik mijn baasje vertellen dat de dierenarts had gezegd dat je het verkeerde gedrag moet negeren en het goede extra belonen. Tja, en als je al altijd het goede doet? Ja, dan mag je toch delen in dat extra's, of? En zo geschiedde.

Ik ging die kleine met andere ogen bezien! Hij moest immers nog veel leren. Mijn baasje rekende op mijn hulp, dat merkte ik wel. Allez dan, dacht ik. Probeer het eens. En ja wel. In plaats van te grommen ging ook ik spelen. Hier en daar een beetje uitdagend en dan weer afwachtend. En toen gebeurde het. De vlam sloeg over. We ontdekten in elkaar een maatje, een vriend, een broer, ondanks alle leeftijdsverschil. Ja, we zijn zelfs bondgenoten geworden. Heus, mensen, liefde maakt veel mogelijk. Vreemd genoeg noemen jullie mensen dit 'bekvechten' maar ik weet wel beter. Laat ons maar schuiven. Natuurlijk was het bezoek van de Broederschap Sint Servaas heel bijzonder. De Broederschap kent de mooie traditie om iedere nieuwgeboren Maastrichtenaar met de naam Servaas (Vääs) een welkomstpakket te bezorgen. In ons geval bestond dat pakket uit minikluijjes (voor ons allebei), twee drinkbakjes (voor ons allebei), plasmatjes (daar zijn we niet uit, we willen beiden naar buiten) en flesjes Maastrichts bier ( voor ons baasje, dachten we zo!). Heel, heel attent. Hartelijk dank.

Natuurlijk is Vääs trots op zijn naam, trots op 'zijn' broederschap. Hij glundert. Maar het kan toch niet echt op tegen de geste van onze goede paus Franciscus om dit hele jaar aan mijn patroon toe te wijden; het Jozefjaar. Oei, dit hoort mijn baasje! Ik zie hem kijken. Gaat hij mopperen of komt hij met kluijjes? Hij neemt Vääske links en mij rechts onder de arm en fluistert zachtjes; "Jonge, versjoat uch; d'r Vääs is jeboare in ut joar van d'r Joep. D'r Joep hauw jee jroeser jesjenk kenne krieje. Vuur vruije os!"

Negeer het kwade, beloon het goede! Heus, dat geldt niet alleen voor dieren.

Probeer het maar eens. Fijne vakantie, D'r Joep (en Vääs is het daarmee eens!)

## **Mededelingen:**

De Cappella is weer begonnen met het opluisteren van de Hoogmis om 10.00 uur.

Voorlopig zingt de helft van de koorleden, maar wisselt dit wekelijks af.

Zondag 18 juli zijn de zangers gestart en wat hebben we genoten. Chapeau!

## **St. Servaastreffen:**

Iedere 1e zondag van de maand is er koffie na de H. Mis van 10.00 uur

Bij goed weer buiten in de Pandhof, bij slecht weer in de Kanunnikenkelder.

## **Dekenaat Maastricht**

Welkom aan de nieuwe kapelaan Nicholas Pethuru uit Sri Lanka.

De weleerwaarde heer Nicholas Pethuru is benoemd tot kapelaan van de parochie Sint Servatius en de HH Anna/Lambertus. Deze benoeming verheugt ons zeer. Hartelijk welkom. Onlangs werd de kapelaan tot priester gewijd in zijn thuisbisdom in Sri Lanka. Sindsdien assisteerde hij in de stadsparochie in Geleen. Zelf schrijft hij het volgende

### ***Mag ik mij even aan u voorstellen?***

Ik ben de nieuwe kapelaan in uw parochies. Mijn naam is Nicholas Pethuru. Ik ben 33 jaar. Ik ben nu ongeveer acht jaar in Nederland. Ik kom uit de oostelijke deelstaat van Sri Lanka (Ceylon). Ik behoor tot het bisdom van Batticaloa. Ik kom uit een gezin met 6 kinderen, waarvan ik de jongste ben. Ik heb 3 broers en 2 zussen. Ze zijn allemaal getrouwd, behalve mijn oudste zus. Zij is zuster in een Franciscanessenklooster. Mijn vader heet Pethuru. Mijn moeder heet Margaret Mary.

Toen ik nog kind was, heb ik nooit de gedachte gehad om priester te worden. Dit gevoel kwam pas rond mijn 20e levensjaar. Wel herinner ik mij, dat bij ons thuis, mijn moeder tegen bezoek zei, dat ik priester zou worden. Dit nam ik niet serieus. Ik was gewoon bezig met landelijke studies op een Hindoeschool. Op deze school heb ik ongeveer 12 jaar gestudeerd. Ik was gelovig katholiek, maar ik moest op deze Hindoeschool studeren en onderwijs volgen over de tradities van de Hindoes en hun cultuur. Ik voelde mij niet aangetrokken tot het geloof van de Hindoes, maar ik moest dit doen vanwege mijn andere studies. Ik had geen keuze. Na de Tsunami 2004 is de hele school afgebroken. Ik verhuisde naar een andere plek waar ik goed kon studeren. Dit was in het huis van mijn broer. Ik logeerde in zijn huis en ik studeerde op een katholieke school (St. Joseph College). Daar heb ik eigenlijk mijn roeping gevoeld. Hier begon ik te bidden voor mijn roeping. Door mijn pastoor werd ik geïnspireerd. Door hem voelde ik hoe geweldig het priesterschap is.

Daarna ben ik lid geworden van een gebedsgroepje. Wij kwamen een keer per week samen om te bidden voor de mensen, die het moeilijk hebben in hun leven. Elk klein dingetje, dat ik voor God gedaan had, gaf mij een goed gevoel en het enthousiasme om priester te worden. In die tijd wist ik nog niet zeker wat ik moest doen, maar in mijn hart hoorde ik altijd een innerlijke stem die zei, dat ik priester wilde worden. Ik heb toen eerst aan mijn moeder verteld dat ik naar het seminarie wilde gaan. Mijn moeder was blij, maar mijn broers en zus accepteerden het niet. Zij geloofden mij niet toen ik zei dat ik priester wilde worden. Ik heb toen alles geregeld via mijn pastoor en de rector van het seminarie. Van de rector ontving ik de datum waarop ik naar het seminarie kon komen. Maar ik mocht niet naar het seminarie gaan zonder de toestemming van mijn familieleden. Zij wensten, dat ik eerst mijn andere studies zou afmaken. Dus zei ik aan mijn pastoor, dat ik niet naar het seminarie kon gaan en hield mij verder bezig met mijn studies. Maar ik stopte niet met mijn gebedsleven. Telkens als ik tijd had ging ik in de kerk bidden. Toen ik met mijn studies klaar was, kreeg ik een aanbeveling voor de universiteit. Maar ik wilde niet naar de universiteit gaan. Ik wilde toch priester worden. Daarna heb ik nog een keer aan mijn familie toestemming gevraagd om naar het seminarie te mogen gaan. Uiteindelijk hebben zij het geaccepteerd.

Ik ben vervolgens naar het klein-seminarie gegaan om Engels te studeren. Daarna was ik 3 jaar op het groot-seminarie voor de studie filosofie. Na deze studie wilde mijn bisschop mij naar een ander groot-seminarie sturen voor verdere studie. Alles was in gereedheid gebracht om daar naartoe te gaan. Plotseling vroeg mijn bisschop: "Wil je naar Nederland gaan?" Eigenlijk was 'ik' niet de eerste keuze van de bisschop. Een andere student wilde niet naar Nederland, dus werd mij gevraagd of ik in zijn plaats wilde gaan. Dat was ook voor mij een moeilijke beslissing. Ik vroeg de bisschop om een dag bedenktijd. Daarna zei ik uit gehoorzaamheid, dat ik zou gaan.

In 2020 ben ik net klaar met de studie theologie aan het groot-seminarie Rolduc. Eind juni ontving ik de benoeming van Mgr. Harrie Smeets, de bisschop van Roermond, om kapelaan te worden in Geleen. Dit was voor mij een enorme verrassing en een onverwachte benoeming. 'Niemand kent het plan van God.' Dat is voor iedereen altijd een verrassing. Mijn wijding tot diaken vond plaats op 31 oktober zaterdag 2020 in de Sint-Christoffel Kathedraal in Roermond. De priesterwijding vond plaats op mei 31 woensdag 2021 in mijn eigen bisdom Batticaloa, Sri Lanka.

Als de nieuwe kapelaan van Sint Servaas Basilek en Anna-Lambertus Parochie zou ik iedereen graag willen leren kennen. Ik hoop dat u me volledig accepteert. Ik zal mijn best doen en wil vertrouwen op God en uw hulp en steun. Ik zou u willen vragen voor mij te bidden. Met de inspiratie van de heilige Geest en de zegen van God, wil ik mij verdienstelijk maken in de wijngaard van God zodat u Zijn Liefde mag leren kennen.

Vriendelijke groeten,

Kapelaan Nicholas Pethuru

We blijven graag het Basilicafonds onder uw aandacht brengen.

Het werd onlangs in samenwerking met de Elisabeth Strouven-stichting opgericht voor de beiden Basilica's!

Ondersteun ons met uw bijdrage, zo kunnen de kerken behouden blijven.

Onze dank is groot!



## **Eerste Heilige Communie 2021**

Door de steeds wisselende maatregels omtrent het Coronavirus is het programma van de communicanten van 2020 en 2021 aangepast. Alle kinderen van de Sint Servaasparochie (de Aloïsiuschool en de Montessorischool) zullen hun eerste Heilige Communie doen in september.

Wij wensen alle communicantjes, maar ook hun ouders en familie en ook de mensen die hen voorbereiden een goede tijd van voorbereiding toe en een mooie dag.

## **Gebed voor Mgr. Harrie Smeets en alle zieken; 'In Gods Naam mensen liefhebben'**

*Heer, onze God, U die ons liefhebt en ons vraagt elkaar lief te hebben: wij bidden U voor onze bisschop, monseigneur Harrie Smeets. Met de woorden van de apostel Jakobus beveelt U ons aan: "Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen: zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan zal het hem worden vergeven". Wij bidden U voor onze bisschop: bekommer U om uw dienaar, heb medelijden en bescherm hem. Wij vragen om genezing naar lichaam en geest. In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie: richt hem op door uw kracht, troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt - herstelt en zijn ziekte overwint. Sterk hem en ons allen in het geloof dat wij geborgen zijn in uw liefde. Blijf hem nabij, en laat ons zien, ook in ziekte en bij verdriet, dat U uiteindelijk alles ten goede keert, en wij niet kunnen vallen uit uw hand. Zo bidden wij U voor onze bisschop en voor alle zieken en mensen in nood, op voorspraak van Maria, Sterre der Zee, op voorspraak van Sint Jozef in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is, op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël, de metgezel onderweg en de genezer, in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld, op voorspraak van Sint Christoffel en van de heilige N., patroonheilige van onze kerk en deze plaats. Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden, om de mensen te verlossen en de zieken te genezen, die ons menselijk bestaan heeft willen delen om ons op te nemen in zijn goddelijk leven, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.*

## Afscheid van kapelaan Garcia.

Het is nog onzeker op welke datum dat kapelaan Garcia afscheid neemt. We zullen via de kerkdiensten en de website iedereen op de hoogte houden. Wilt u meedoen met het gezamenlijk afscheidscadeau dan kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de kerkbijdrage o.v.v 'afscheid kapelaan Garcia'. Hartelijk dank.

.....

**Wij namen afscheid van de heer John Gludemans Hondertmarck**

**En we namen afscheid van Frans Slijpe Veldstraat**

*Wij bidden hun hemelse rust en wensen de familie en vrienden veel sterkte.*

**Oerknal?**  
**...dus eerst was er niets en**  
**dat is óók nog ontploft?**

*visje*  
  
WWW.VISJEPOSTERS.NL



### KERKDIENTSTEN SINT SERVAAS

van 15 juli t/m 26 augustus 2021

Maandag t/m zaterdag in de Sint Servaaskapel aansluitend aan de H. Mis uitstalling van het H. Sacrament, beginnend met het rozenkransgebed en vervolgens stille aanbidding tot 10.30 uur



#### **Zondag 15 augustus Maria ten Hemelopneming**

##### **tevens patroonsfeest van het bisdom**

10.00 Plechtige Hoogmis: m.m.v. de Cappella, cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie van de Liefdezers. Carolus Borromeus;; Bewoners Tongersestraat; Ouders

Leseur-Jansen; Miets Dassen; Josephine Vrijhoeven van Deurse; Dhr en Mevr. Nijst-Hoogland; Zrs Arme Kind Jezus; Ans Roijackers van Strien; Willy Cremers; Jrd. Guus & Els Lemmens-Meijers; Jrd. Bert Janssen; Ouders Pierre en Paula Donselaar-Meijers; Ouders Bér en Isy Verheggen-Willems; Leny Willems; Lenie Veheggen; Jos van Binsbergen

18.00 Engelstalige mis: for inspiration and fraternity among students;

#### **Maandag 16 augustus**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas ;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

#### **Dinsdag 17 augustus**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Woensdag 18 augustus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: Congregatie Liefdezusters  
Borromeus; Biddende Moeders;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
Geen Taizéviering

### **Donderdag 19 augustus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: voor alle  
kloostergemeenschappen;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Vrijdag 20 augustus H. Bernardus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: voor roepingen  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Zaterdag 21 augustus H. Pius 10 paus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: voor de Biddende Vaders; t.e.v.  
het kostbaar Bloed van O.H.J.C.; Zrs  
Arme Kind Jezus;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de  
dagkapel

### **Zondag 22 augustus 21e zondag door het jaar.**

10.00 Hoogmis: m.m.v. de cappella; cantor  
Hans Heijkers en organist Marcel  
Verheggen; Berty Muermans-  
Hundscheidt; Jo Schreurs; bewoners  
Bondefantestraat; Congregatie  
Liefdezusters Onder de Bogen; John  
Glaudemans; Frans van Slijpe;  
12.30 DOOP Angelique Walstock 13.30  
DOOP Novan Leclaire  
18.00 Engelstalige Mis: for the preservation  
of Christian values in our society;

### **Maandag 23 augustus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas,  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Dinsdag 24 augustus H. Bartolomeüs**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas,  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Woensdag 25 augustus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas, Biddende  
Moeders;  
Congregatie Liefdezusters Carolus  
Borromeus  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Donderdag 26 augustus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas,  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Vrijdag 27 augustus H. Monica**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas,  
0.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Zaterdag 28 augustus H. Augustinus**

8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis t.e.v. St. Servaas; Biddende  
Vaders;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de  
dagkapel

### **Zondag 29 augustus 22e zondag door het jaar**

10.00 Hoogmis m.m.v. cantor Hans Heijkers  
en organist Marcel Verheggen;  
Congregatie van de Liefdezers.  
Carolus Borromeus; bewoners  
St.Servaasklooster; Rector Henk  
Dieteren; JRD. Pie Cobben; Gerda  
Cobben-van Leeuwen; Josien Dils-  
Cobben;  
12.00 DOOP Lex Kostons

18.00 Engelstalige Mis: for inspiration and fraternity among students;

### **Maandag 30 augustus**

8.15 H. Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Zrs Arme Kind Jezus;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Dinsdag 31 augustus**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Deken Hanneman;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Woensdag 1 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Congregatie van de Liefdezusters Carolus Borromeus; Biddende Moeders;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
geen Taizéviering

### **Donderdag 2 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Ben Husson;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

19.00 Engelse Mis

### **Vrijdag 3 september *H. Gregorius de Grote***

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: voor roepingen

9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
1e Vrijdag: de communie wordt gebracht naar zieken en thuiszittenden.

### **Zaterdag 4 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: de Biddende Vaders; Anna Dassen;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

17.00-18.00 uur Aanbidding met vespers in de dagkapel

09.45- 10.15 Biechtgelegenheid in de biechtkapel

### **Zondag 5 september *23e zondag door het jaar***

10.00 Hoogmis: m.m.v. de cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Servaasfamilie; bewoners St. Servaasbolwerk ; Congregatie van de Liefdezrs. Carolus Borromeus.; Ans Roijackers-van Strien; Willy Cremers; Jo Schreurs; Louis Slijpe; Ouders Kleinen-Spätgens; Ouders Knubben-Muijs; Overledenen van de fam. Kleinen-Spätgens; John Claudemans; Frabs van Slijpe;

18.00 Engelstalige mis: met muziek door de studenten; for vocations tot the priesthood and religious life

### **Maandag 6 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; ; Zrs Arme Kind Jezus; Fam. Dassen-Kroll; Frits en Mayke Gijbels-Wilhelmus;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Dinsdag 7 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### **Woensdag 8 september *Maria Geboorte***

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Zrs.Arme Kind Jezus;

9.45 Rozenkrans in de dagkapel

18.00 Taizéviering

### **Donderdag 9 september**

8.15 Aanbidding van het Allerheiligste

9.00 H. Mis: voor roepingen

9.45 Rozenkrans in de dagkapel



## **Vrijdag 10 september**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: voor onze kloostergemeenschappen
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Zaterdag 11 september**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

## **Zondag 12 september zondag door het jaar: St. Vincentiuscollecte**

- 10.00 Hoogmis; m.m.v. de cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Bewoners Oude Tweebergerpoort; Jrd: Hub Hamelers; Broeder Sigismund Tagage;
- 18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

## **Maandag 13 september H. Johannes Chrysostomus**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Dinsdag 14 september Kruisverheffing**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Hubert en Antoinette, Antoine Jansen; feest van de Kruisverheffing, uit dankbaarheid van de zusters het Arme Kind Jezus;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Woensdag 15 september O.L.V. van Smarten**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Moeders; Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 18.00 Taizéviering

## **Donderdag 16 september HH. Cornelius**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus; Jrd. Robert van Dongen;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Vrijdag 17 september**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders; ouders Leseur-Jansen;
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Zaterdag 18 september**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: Biddende Vaders; T.e.v. het kostbaar Bloed van O.H.J.C.
- 10.30 Ie H. Communie in de Basiliek
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel
- 14.00 huwelijk Shan en Daniel
- 16.00 Doop Lucas Merks
- 17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

## **Zondag 19 september 25e zondag door het jaar:**

- 10.00 Hoogmis; m.m.v. de Cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Bewoners Vrijthof; Annie Bastiaens-Canisius; Willy Cremers; Jo Schreurs; bewoners Vrijthof; John Glaudemans; Frans van Slijpe;
- 12.00 DOOP Ramses Rings
- 18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

## **Maandag 20 september H. Andreas Kim Taegön**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste
- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans in de dagkapel

## **Dinsdag 21 september H. Matteüs**

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

- 9.00 H. Mis: t.e.v. St. Servaas; Robert van Dongen;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### Woensdag 22 september

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: Biddende Moeders;  
Congregatie Liefdezrs. Carolus Borromeus  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
18.00 Taizéviering

### Donderdag 23 september *H. Pius van Pietrelcina (padro Pio)*

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: Zrs van het Arme Kind Jezus;  
Jrd William en Jeanne Dassen-Kroll;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### Vrijdag 24 september

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste

- 9.00 H. Mis: voor onze zieken  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel

### Zaterdag 25 september

- 8.15 Aanbedding van het Allerheiligste  
9.00 H. Mis: Biddende Vaders;  
9.45 Rozenkrans in de dagkapel  
17.00-18.00 Aanbedding met vespers in de dagkapel

### Zondag 26 september *26e zondag door het jaar:*

- 10.00 Hoogmis; m.m.v. de Cappella; cantor Hans Heijkers en organist Marcel Verheggen; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Bewoners Helmstraat; Ans Roijackers-van Strien; John Claudemans; Frans van Slijpe; Bewoners Brusselsestraat;  
18.00 Engelstalige Mis: for the preservation of Christian values in our society;

---

## VERHUIZING

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres?  
Geef dat dan a.u.b. ook door aan het Parochiebureau.  
Van Maandag t/m Vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur  
[parochiebureau@sintservaas.nl](mailto:parochiebureau@sintservaas.nl)

**GELD MAAKT  
WEL GELUKKIG,  
ALS JE HET  
WEGGEEFT**

*visje*  


WWW.VISJEPOSTERS.NL



St. Mattheus  
VAN DEUR TOT DEUR

Rek.no van Mathias:  
IBAN NL05INGB0001045396

# PAROCHIE BLAD

**Pastoor:**  
G.H.A. Hove  
Maastrichter  
Pastoorstraat 10  
6211 BV Maastricht  
Tel. 043 - 321 33 03

**Koster::**  
Vincent Kranen  
Maastrichter  
Pastoorstraat 10  
6211 BV Maastricht  
Tel. 043 - 325 51 67



De Stem  
van St. Hubertus

Rek.no van Hubertus:  
IBAN NL54ING0001034426

---

16e Jaargang no. 6

zondag 15 augustus – zondag 26 september 2021

---

## H. DIENSTEN:

Dinsdag t/m vrijdag 8.30 u.

Zaterdag 17.30 u.

Zondag 11.15 u.

## Agenda met (enkele) bijzondere dagen en H. Missen met persoonlijke intenties

### Vrijdag 20 Augustus H. Mis ter ere van de H. Bernardus, abt en kerkleraar.

Bernardus van Clairvaux (1090-1153) was een Franse abt en belangrijkste promotor van de hervormde kloosters van de Cisterciënzers.

Hij correspondeerde met de machtigen van zijn tijd en waarschuwde hen dat zij hun eer niet alleen in uiterlijke dingen moesten zoeken.

Hij verdedigde de rechten van de Kerk. In zijn regel stelt Bernardus de soberheid als een vereiste voor het geestelijk leven.

### Zaterdag 21 Augustus H. Mis ter ere van de H. Paus Pius X en voor de overleden familie Paulissen-Janssen.

Pius X stond aan het hoofd van de Kerk van 1903 tot 1914.

Hij kwam uit een zeer arme familie. De jonge Guiseppe moest op blote voeten naar school. Als paus bleef hij grote sympathie houden voor de armen. Hij zette zich in voor de scholing van de jeugd en streed tegen de kinderarbeid. Hij is ook de paus die het veelvuldig ter communie gaan bevorderde. Daartoe verlaagde hij de leeftijdsgrens waarop kinderen toegelaten worden tot de

E.H. Communie, nl. wanneer ze tot 'de jaren des ondersheids' waren gekomen: 7 jaar. Hij stierf in 1914, enkele weken na het uitbreken van de Eerste Wereld-Oorlog.  
Hij werd op 29 mei 1954 heilig verklaard.

### **Vrijdag 27 Augustus H. Mis ter ere van de H. Monica**

Monica is de moeder van Augustinus. Zij werd in het jaar 333 geboren in Tagaste in een Berbers gezin. Zij werd christelijk opgevoed en trouwde een oudere heidense man met de naam Patricius, driftig en overspelig.

Monica was zeer ongelukkig met het losbandige leven van haar zoon Augustinus.

Op 28 jarige leeftijd kwam deze echter tot inkeer en bekeerde zich tot het christendom. M. overleed op 55 jarige leeftijd in Ostia. Op de vraag van zoon Augustinus waar ze begraven zou willen worden, antwoordde zij 'je kunt me begraven waar je wilt, als je me maar altijd aan het altaar wil gedenken'.

Zij is de beschermheilige van vrouwen en moeders en slachtoffers van huiselijk geweld.

### **Zaterdag 28 Augustus H. Mis tere ere van de H. Bisschop Augustinus**

Augustinus, zoon van Monica en Patricius. Tot verdriet van zijn moeder leidde Augustinus in zijn jonge jaren een losbandig leven. Tijdens zijn latere studie ging hij op zoek naar de waarheid, met name het zuivere godsbegrip in relatie tot de oorsprong van het kwaad. Hij werd in Tagaste geboren (354) en stierf in Hippo op 28 augustus 430. Augustinus blijft een centrale figuur, zowel binnen het christendom als binnen de geschiedenis van het Westers denken.

### **Enkele citaten uit het werk van Augustinus:**

- *Afgezien van hun jurisdictie, wat zijn regeringen anders dan grote roversbenden?*
- *Voor God is niets veraf of langdurig. Wil je dat voor jou niets veraf of langdurig is, voeg je dan bij God, want daar zijn duizend jaren als de dag van heden.*

### **Beroemdste citaat:**

- *Gij hebt ons naar U geschapen, en rusteloos is ons hart totdat het rust vindt in U.*

### **Woensdag 8 september H. Mis ter ere van de H. Maagd Maria**

Maria is de dochter van de H. Anna en Joachim. Zij wordt de Onbevleete Ontvangenis genoemd. Dwz. Maria werd met onbevleete ziel ontvangen in de schoot

van haar moeder Anna. Zij die de draagster zou worden van de Heer des Levens moest vanaf haar prilste bestaan, dus vanaf de ontvangenis, gevrijwaard zijn van iedere aanraking met de machten van de duisternis.

# DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET CHRISTENDOM:

Eer God boven alles en de naaste als uzelf.

## De werken van barmhartigheid:

Hongerigen spijzen

Dorstigen laven

Naakten kleden

Vreemdelingen herbergen

Zieken bezoeken

Gevangenen bezoeken

Bedroefden troosten

Van harte vergeven: 'Barmhartigheid wil ik en geen offers'

Oordeelt niet; heb je vijanden lief

Toen de meute op het punt stond een overspelige vrouw te  
stenigen, zei Jezus:

'Wie zonder zonde is, mag beginnen' – 'Werpe de eerste steen'.

Ze dropen allemaal af, de oudsten voorop.



*Toen kwam hij tot inkeer...*

Toen Jezus weer eens op visite ging bij een collaborateur van de Romeinse bezetter, zaten daar ook andere minder fraaie figuren: oplichters en hoeren. Men sprak er schande van. Zo iemand kon onmogelijk een man van godswege zijn!

Jezus vertelde toen het volgende verhaal:

Een man had twee zonen. Een van hen was het werken op de boerderij zat en vroeg om de erfenis. Daarna vertrok hij naar een ver land waar hij al feestvierend de hele erfenis er door draaide. Omdat het geld op was en er bovendien in dat land hongersnood uitbrak, kwam hij als knecht bij de varkens terecht.

Toen kwam hij tot inkeer en kreeg spijt. Hij dacht, zelfs de knechten van mijn vader hebben het beter dan ik hier. Ik ga terug naar huis en zal mijn vader smeken me minstens als knecht aan te nemen.

Zijn vader was echter zó blij dat hij zijn verloren zoon weer terug had, dat hij het vet gemeste kalf liet slachten om feest te vieren.

De andere zoon echter spatte van verontwaardiging bijna uiteen. Hij had nog nooit eens een geiten bokje gekregen om met zijn vrienden een feestje te vieren en nu kwam die broer van hem thuis, die klaploper, en werd het beste kalf geslacht! Schandalig!

En hij weigerde deel te nemen aan de feestvreugde van zijn vader.

Dit verhaal is de geschiedenis ingegaan als het verhaal van de Verloren Zoon.

In feite gaat dit verhaal over de zoon die altijd thuis gebleven is.

De zoon die weigerde zijn broer die tot inkeer gekomen was, vergiffenis te schenken.

Ik denk dat destijds de toehoorders van deze vertelling – de religieuze elite en anderen die zich ver verheven achtten boven in hun ogen 'volk van laag allooi', goed begrepen hebben dat het over hen ging.

## Priesters:

Pastoor-Deken J. Dautzenberg  
Kapelaan Austin Joseph  
Pastorie St. Servaas  
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht  
Tel. 043-321 20 82

Kapelaan H. Garcia  
Pastorie St. Anna-Lambertus  
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht  
tel. 043-343 29 29

## Sint Servaas

Parochiebureau St. Servaas  
Keizer Karelplein 4  
Tel. 043-321 20 82  
Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur  
Mail: [parochiebureau@sintservaas.nl](mailto:parochiebureau@sintservaas.nl)

Website  
[www.sintservaas.nl](http://www.sintservaas.nl)

Stichting Schatkamer Sint Servaas  
Tel. 043-321 04 90  
Mail: [pieternel.coenen@sintservaas.nl](mailto:pieternel.coenen@sintservaas.nl)

## Financiën

Kerkbijdrage  
Administrateur Mevr. M. Brans Brabant  
Tel. 06-25 06 67 43

Uw bijdrage is welkom op:  
postbank: NL09 INGB 0001024275  
of op banknummer:  
ING: NL86 INGB 0679510729  
onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

Stipendia:  
Banknummer  
NL92 INGB 0679 5655 23  
t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

*Als je de wereld niet wilt veranderen  
dan verandert de wereld jou.*

## Sint Matthijs (VAN DEUR TOT DEUR)

Pastoor G.H.A. Hover  
Parochiebureau St. Matthijs  
Maastrichter Pastoorstraat 10  
6211 BV Maastricht  
Tel. 043-321 33 03

## Financiën

Rek.no. van Mathias:  
IBAN NL05INGB0001045396

Koster Vincent Kranen  
Maastrichter Pastoorstraat 12a  
6211 BV Maastricht  
Tel. 043-325 51 67

