



PAROCHIEBLAD BASILIEK VAN SINT SERVAAS

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.
Houdt Gij bij ons, Uw intocht, Heer.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt.
En dat ons zwakke lichaam leeft,
vanuit de kracht die Gij het geeft. (Uit de Pinksterhymne)

Beste parochianen,

In deze Paastijd bereiden wij ons voor op Pinksteren, de komst van de Heilige Geest bij de apostelen. Zoals de apostelen uitzagen naar een nieuwe toekomst, zo ook wij. Voor ons zou Pinksteren toch al bijzonder zijn omdat we eindelijk weer samen kunnen komen om te vieren. Voor pastoor Andries van den Berg zou het een heel bijzondere Pinksteren worden omdat hij dan zijn pastoors- en priesterjubileum zou vieren en bovendien – zo werd later besloten – het afscheid van zijn geliefde parochies. Maar het liep geheel anders dan verwacht en gehoopt. Pastoor Andries werd ernstig ziek en is daar niet bovenop gekomen.

Een goede herder werd geroepen door de Goede Herder! Op indrukwekkende wijze hebben wij afscheid van hem genomen op 14 mei j.l. Hij werd begraven in Heer, in afwachting van de verrijzenis. Meer dan eerder wellicht ervaren wij de onmacht en gemis. Maar tegelijkertijd de behoefte om samen te zijn, om te bidden en Gods Geest te vragen ons te sterken. Samen Kerk, samen sterk! Ook nu, juist nu. Pinksteren zal ons helpen.

Veel geestkracht en vertrouwen,
zalig Pinksteren

Deken John Dautzenberg

De Roep van Joep

Je krijgt er een neus voor!

Ons baasje kijkt en heeft er oog voor, maar wij, Väös en ik, hebben er een neus voor. Ik bedoel, voor de mensen die bij ons aan huis komen. Bepakt, met of zonder fiets, maar altijd met die open, ontvankelijke blik; pelgrims!

Vandaag is het weer zover. Ik had hem al geroken, onder de deur door: Ons baasje had hem al gezien. Hij had ook al gezwaaid. Bij het openen van de deur zwaaien Väös en ik mee met onze staart. Welkom, pelgrim! Welkom bij Sint Servaas.

Doorgaans vragen pelgrims een stempel voor in hun pelgrimsboekje. Dan kunnen ze thuisgekomen nog eens nakijken waar ze overal geweest zijn. Maar dat vindt mijn baasje toch te mager. Als het de tijd heeft (en vaak genoeg maakt hij die tijd) dan nodigt hij de pelgrim uit om mee te gaan naar het graf van Sint Servaas. Ze dalen de trappen af naar de crypte, en dan de cella in. En daar, daar waar Väös en ik niet bij zijn, daar begint het pas echt. Niet zelden volgt er een indrukwekkend verhaal over pijn en ziekte, over 'het stuur omgooien' en een nieuw begin maken, over intenties en noden. Ons baasje bidt voor de pelgrim, voor een veilige reis, voor bescherming en zegen, voor verhoring van gebeden, voor dankbaarheid en tevredenheid. En dan gebeurt het telkens weer... de pelgrim is geraakt, moet even slikken, wordt dankbaar en tevreden, krijgt nieuwe kracht en spreekt over een heel bijzonder moment. Niet zelden loopt er een traan over hun wangen...

Dat is niet vreemd! Immers; in de loop van je leven ontdek je de kwetsbaarheid van kracht maar ook de kracht van kwetsbaarheid. Mensen geven uiting aan hun onmacht en kleinheid, hier in de bescherming van de eeuwenoude, dikke muren, afgeschermd voor nieuwsgierige blikken ben je veilig en kun je vrijuit spreken maar door gebed en ' hulp van boven' krijgt die kwetsbaarheid kracht.

Terug in huis merken we aan ons baasje dat er iets moois gebeurd is. "Er is weer ingegrepen" fluistert hij ons toe. Daarbij kijkt hij met vertrouwen naar boven en geeft ons een knipoog.

Ik lik over mijn neus, die moet nat blijven en alert, De volgende pelgrim kan zomaar, pardoes, voor de deur staan. Heerlijk toch, hond zijn op de pastorie. Väös ziet mij likken en doet mij na. Hij weet nog niet helemaal wat ons baasje met dat ingrijpen bedoelt, maar hij ervaart wel de rust en innerlijke vrede. Hij gaat liggen, in de buurt van de deur... hij wil straks als eerste paraat staan. Een Border leert snel.

Ik lik over mijn neus, die moet nat blijven en alert, De volgende pelgrim kan zomaar, pardoes, voor de deur staan. Heerlijk toch, hond zijn op de pastorie. Väös ziet mij likken en doet mij na. Hij weet nog niet helemaal wat ons baasje met dat ingrijpen bedoelt, maar hij ervaart wel de rust en innerlijke vrede. Hij gaat liggen, in de buurt van de deur... hij wil straks als eerste paraat staan. Een Border leert snel.

Ik lik over mijn neus, die moet nat blijven en alert, De volgende pelgrim kan zomaar, pardoes, voor de deur staan. Heerlijk toch, hond zijn op de pastorie. Väös ziet mij likken en doet mij na. Hij weet nog niet helemaal wat ons baasje met dat ingrijpen bedoelt, maar hij ervaart wel de rust en innerlijke vrede. Hij gaat liggen, in de buurt van de deur... hij wil straks als eerste paraat staan. Een Border leert snel.

Laat de (Heilige) Geest maar waaien, d'r Joep

GOD SCHIJNT ALTIJD GENOEG LICHT OP JE PAD OM DE VOLGENDE STAP TE KUNNEN ZETTEN.

De Eerste Heilige Communie

Op 22 mei (Sint Annakerk) en op 26 mei (Sint Servaasbasiliek) is het weer zover. De plechtige viering van de Eerste Heilige Communie. De kinderen van zes verschillende basisscholen worden voorbereid op deze belangrijke stap in hun groei naar christelijke volwassenheid. Er wordt geoeftend en gezongen, menig communicantje is nerveus, ondanks alle geruststellingen.



Gaat het goed met de hoepel? Kan ik mijn tekst goed uitspreken? Hoe zal het gaan met de Heilige Hostie? De 'oefenhostie' is een noodzaak geworden om erger te voorkomen. Zo herinner ik mij een communicantje, erg klein van stuk. Hij kon een hele hostie niet aan. Hij verzette zich enorm. Er werd gepraat en op ingepraat door leerkrachten en ouders maar de jongen weigerde pertinent. Er werd een compromis gesloten. Niemand zou er iets van merken. Hij zou slechts een klein stukje van de heilige hostie nuttigen. Dat zou voldoende zijn, anders had hij immers de Eerste Heilige Communie 'niet gedaan'. Natuurlijk was het spannend, voor hem maar ook voor mij. Toen hij dan eindelijk aan de beurt was die zondag, keek hij mij vastberaden aan en mompelde iets. Ik aarzelde en boog voorover en vroeg of hij het zojuist gezegde wilde herhalen. Kordaat en duidelijk zei hij; "lech wil unne ganse!" Ik glimlachte ontspannen en hij kreeg een Heilige Hostie zoals alle communiciekinderen die dag. Was er ooit iemand zo blij en opgelucht geweest?

Dat de Heer zelf bij ons komt in de Heilige Communie is een groot mysterie. Of je groot of klein bent, volwassen of kind. Het mysterie overstijgt ons allen, maar het gaat ons niet voorbij. Zijn genade blijft. De ontvankelijkheid voor 'unne ganse' was ontroerend. De Heer was er welkom. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Is Hij ook welkom bij jou, bij u?

Proficiat aan alle communicantjes en hun families. Wij wensen jullie een fijne dag en vooral een mooie vriendschap met de Heer in het Heilig Sacrament.

Mede namens kapelaan en Katja, de katechiste, deken John Dautzenberg, met dank aan allen die ons geholpen hebben.

100e sterfdag Maria Theresia Ledóchowska

6 juli 2022 is het precies 100 jaar geleden dat onze Stichteres, de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, in Rome gestorven is. Zondag 3 juli dit jaar is om 10.00uur een plechtige Eucharistieviering in de Sint Servaas Basiliek te Maastricht met een samenzijn met koffie in de Kanunnikenkelder aldaar om dit feite te vieren. U ben van harte welkom.



Zr. M. L. dos Reis Monteiro Varela

1922

Onze Stichteres de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, werd geboren in Losdrf Oostenrijk op 29 april 1863 als dochter van Graaf Anton Ledóchowski, en Gravin Josefine Salis-Zizers. Al vroeg bleek haar uitzonderlijke begaafdheid en schrijftalent. Als ze 22 jaar is, wordt ze aangestoken door de toenmaals nog zeer moeilijk te bestrijden pokken. Ze overleeft 't maar haar vader die ook besmette was, echter niet. Maria Theresia ging werken als hofdame bij de Groothertogin van Toscana in Salzburg. Aan uiterlijke glans ontbrak het er niet, maar zij voelde de leegte die daar achterstak.

Dan komt haar een boekje in handen waarin de Primaat van Afrika, Kardinaal Lavigerie, zich ook tot vrouwen richt met de woorden: 'Christelijke vrouwen van Europa, als God u een schrijftalent gegeven heeft, stel het dan in dienst van de missie, ter bevrijding van de Afrikaanse slaven'. Maria Theresia voelt zich aangesproken, en trekt zich het lot van de slachtoffers van de toen nog bestaande slavernij aan.

Ja, ze zou schrijven om het missieapostolaat te dienen. Van nu af benut ze elk vrij uurtje om artikelen te schrijven om de mensen in Europa meer missionair bewust te maken en om de afschaffing van de slavernij te helpen versnellen. Algauw groeit het uit tot een eigen tijdschrift wat ze 'Echo uit Afrika' noemt. Er komen spontaan giften voor de missie binnen waar ze eerst door verrast is, en die ze de missionarissen vol vreugde meteen doorgeeft.

In 1891 verlaat ze het hof, en werkt drie jaar lang, helemaal alleen, voor de missie. Maar hoe meer ze zich geeft voor de zaak, hoe meer het groeit. Zo ontstaat bij haar het idee een missiegezelschap op te richten en noemt haar stichting naar de Spaanse 'Slaven-missionaris', St. Petrus Claver (1580-1654), de 'apostel van Cartagena' in Columbië.

Op 29 april 1894 verkrijgt ze van Paus Leo XIII de goedkeuring voor de stichting van het Instituut.

Intussen rijpt het verlangen om naast leken ook een vaste kern van Godgewij-

den, die zich geheel ten dienste stelt van de missionerende Kerk. In 1905 wordt in Rome de vaste zetel van de congregatie, waar vele missionarissen haar bezoeken. In 1910 volgt de eindgoedkeuring van Paus Pius X. Tot het einde van haar leven toe blijft ze zich geven. Haar krachten nemen echter steeds meer af. Het is 1922; naast haar bed hangt een kalender met verschillende afspraken.... Maar zo ver zou het niet meer komen omdat 6 juli 1922 sterft ze.

Reeds 53 jaar na haar overlijden wordt ze Zaligverklaard. Nu rust haar stoffelijk overschot in de kloosterkapel van het Generaalatshuis te Rome. Tijdens haar leven en na haar dood breidde de congregatie zich nog meer uit. Nu zijn wij van 30 nationaliteiten over de hele wereld verspreid in 21 landen, en samen met leken zetten wij haar levenswerk voort.

Reeds tijdens haar leven was Maria Theresa Ledóchowska de belangrijkheid van de leken bij de verkondiging van het geloof ingezien en zich tijdens haar missiewerk ingezet.

Ik ben overtuigd, dat zij ons een nieuwe weg van geloofsverkondiging in de wereld van nu, en een nieuwe methode zal onthullen bij de ondersteuning der armsten en uitgestotenen.

Rondleidingen in de Basiliek:

In deze eeuwen oude kerk worden door deskundige gidsen voor groepen rondleidingen gegeven in verschillende talen. U kunt zich daarvoor aanmelden via het parochiebureau 043-3212082, bij voorkeur via de mail: parochiebureau@sintservaas.nl



**JE LEEFT MAAR EEN KEER,
ALS HET AAN JEZUS LIGT
EINDELOOS!**

visje
www.vijsjeposters.nl

Bonairiaanse groet!

Graag wil ik alle mensen die een bijdrage hebben gegeven aan de Vastenactie in de Sint Servaasparochie van harte bedanken! Ook deze keer was ik weer zeer aangenaam verrast. In totaal is er maar liefst € 3100.00 opgehaald. Deze gelden zullen besteed worden aan de minder draagkrachtigen hier in Bonaire. De inwoners van de wijk Antriol waar mijn parochie gelegen is, staat voor grote uitdagingen. Voor veel mensen was het leven al ontzettend duur maar nu de prijsstijgingen zich op allerlei vlak doorzetten (met name elektriciteit, water en dagelijkse boodschappen, zeker ook verse groente en fruit), zitten er heel wat mensen in de knel. Het is net als in Nederland, maar dan vanwege de kleinschaligheid van het eiland en het feit dat alles geïmporteerd moet worden, nog zeker een graad erger. Ik zal met uw bijdragen geen wonderen gaan verrichten maar ik zal de mensen die het meeste nood lijden wel een steuntje in de rug kunnen geven. Namens hen dank ik u daarvoor.



Marc Hooijschuur, pastoor

.....

Pelgrimeren naar het graf van St. Servaas.

Het is 14 mei tegen 10 uur. De zon schijnt volop. Op het plein voor de Sint Servaas verzamelen zich 23 mensen. Aan hun outfit herken je direct de pelgrim. Rugzakje op, goede wandelschoenen aan, flesje water aan de riem. Ze staan klaar om een nieuwe pelgrimstraditie te starten.

Deken John Dautzenberg en Kapelaan Nicolas gaan de mensen voor in gebed tot Sint Servaas. Daarna start de pelgrimswandeling. De route gaat naar de Bron van Sint Servaas in Biesland en daarna weer terug naar de basiliek. Tanja Olivers gaat de groep voor als gids. Onderweg vertelt ze diverse wetenswaardigheden over onze stad. We staan even stil bij het geboortehuis van Sint Lambertus en lopen langs de Bisschopsmolen. Over het beeld van Sint Servaas bij het politiebureau zijn de meningen duidelijk verdeeld.

Zodra de groep het natuurgebied bij de Jeker nadert, wordt de sfeer een beetje anders. De deelnemers praten met elkaar over hun leven, over God, over religie. Anderen laten de mooie omgeving op zich in werken. Sommige pelgrims zijn helemaal uit Brabant gekomen. Ze zijn onder de indruk van het Jekerdal en wanen zich een beetje in Toscane.

Bij de Bron stopt de wandeling voor 20 minuten. De zusters dominicanessen van het RK Studentenpastoraat en Henk Erinkveld van Klooster Wittem gaan ons

voor in gebed. Er heerst een serene rust. De wind doet de bladeren aan de bomen ritselen. Deze plek is uniek en je kunt je goed voorstellen dat Sint Servaas hier heeft uitgerust op zijn route van Tongeren naar Maastricht.

Dan gaat de groep weer wandelen, terug naar de Sint Servaas. Bij aankomst daar geniet iedereen van een wafel en een kop koffie in de Kanunnikenkelder. De tafels waren al gedekt door Math Poolen. Het zorgde voor een fijn gevoel, welkom te zijn.

Na de koffie gaan de pelgrims de kerk in. Ze wandelen naar het Graf. Bij deze bijzondere gelegenheid is het poortje open om te bidden bij Sint Servaas. Het ontroert de mensen. Ze zijn ook zeer geïnteresseerd in de drempel, die door ontelbare pelgrims in de loop der tijden is uitgesleten. Die traditie wordt vandaag weer een beetje opgepakt.

De afsluiting vindt plaats bij de Noodkist. Ook de nieuwe vitrine wordt door iedereen uitgebreid bewonderd. Met een kort gebed en een stil moment krijgt de dag een waardig einde. Een groot deel van de groep neemt vervolgens nog deel aan een rondleiding door Jons van Dooren. Wie dacht dat de pelgrims nu wel genoeg gelopen hadden, vergiste zich.

De dag erna kwamen velen ook weer naar de Stadsprocessie om op een heel andere wijze te zien welke prachtige religieuze tradities onze stad biedt.

Meer informatie

Het kerkbestuur van de Sint Servaas basiliek wil de traditie van het pelgrimeren naar het Graf van Sint Servaas bevorderen.

Een volgende pelgrimswandeling vind plaats op zaterdag 10 september om 10 uur. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden

Wellicht ook interessant als u van pelgrimeren houdt:

22 juni, in het kader van het Octaaf Meerssen: 17.30 uur vertrek van de Sint Joseph Kerk in Meerssen wandeling naar de basiliek aldaar

27 augustus in de ochtend. Pelgrimage vanuit Houthem Sint Gerlach naar de basiliek van Sint Servaas. Nadere informatie volgt nog.

Caspar van Hilten

Misdienaars:

Afgelopen Pasen is er weer een collecte geweest voor de misdienaars van de parochie St. Servaas. Onze misdienaars betekenen heel veel voor onze parochies en dan mogen ze wel eens een dag goed verwend worden. Dankzij uw gulle gave van € 475,- zijn ze nu in de gelegenheid samen er op uit te gaan. Hun dank is groot.!



KERKDIENTEN BASILIEK SINT SERVAAS



van 29 mei 2022 t/m 10 juli 2022

Zondag 29 mei: 7e zondag van Pasen

10.00 uur Hoogmis met m.m.v. de Cappella o.l.v. Hans Heijkers dirigent en organist Marcel Verheggen; Ouders Leseur-Cortleven; Zrs. Arme Kind Jezus; Zrs. Petrus Claveris
18.00 uur Engelstalige Mis

Maandag 30 mei:

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Dinsdag 31 mei: Maria Visitatie

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Woensdag 1 juni: H. Justinus

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Moeders; t.e.v. Heilig Hart van Jezus;
9.45 Rozenkrans
18.00 Taizé-gebed

Donderdag 2 juni:

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel
9.45 Rozenkrans
19.00 Engelstalige Mis

Vrijdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen. 1e Vrijdag v/d maand

De H. Communie wordt gebracht naar zieken en thuiszittenden

8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; Trees Kroll
9.45 Rozenkrans

13.00 Huwelijk Romy Wigny en Matthijs Hermeling

19.00 Crypte Vergilie Lambertie Henquette investituur Militaire orde van St. Lazarus

Zaterdag 4 juni: Pinksterzaterdag

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; Biddende Vaders;
9.45 Rozenkrans
17.00 Aanbidding in de dagkapel

9.45-10.15 Biechtgelegenheid in de Biechtkapel

Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinsteren Vandaag sluiten we de Paastijd af met de H. Geest-zending

09.40 Grameer luidt.

10.00 Hoogmis m.m.v. de Cappella o.l.v. Hans Heijkers dirigent en Marcel Verheggen organist. Jrd: Mgr. Deken Hanneman; 20e jaardienst voor Paul van Eijsden; Ouders Leseur-Jansen; Servaasfamilie; Overleden ouders Martens-Pans; Nieke Wigny; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Zrs. Arme Kind Jezus;

Albertus Bringmans;
18.00 Engelstalige Mis;

Maandag 6 juni : H. Maria, Moeder van de Kerk

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Dinsdag 7 juni:

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Woensdag 8 juni:

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Moeders;
9.45 Rozenkrans
14.00 Vormelingen Oost bezoeken de Basiliek van St. Servaas
18.00 Taizé-gebed

Donderdag 9 juni: Onze Heer Jezus Christus

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans

Vrijdag 10 juni:

8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Jef Dassen;
9.45 Rozenkrans

11.00 uur Huwelijk Matthijs Ubachs en Ginou Spierts

12.30 uur Huwelijk Stephan Crescente en Nenah Ploch

Zaterdag 11 juni: H. Barnabas

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; Biddende Vaders;

9.45 Rozenkrans

13.00 uur Huwelijk Maik v/d Linden en Dinah Broux

17.00 aanbidding in de dagkapel

Zondag 12 juni, H. Drie-Eenheid; Collecte St. Vincentius

10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella o.l.v. Hans Heijkers dirigent en Marcel Verheggen organist. Jrd: Jos Brouwers; Annie Willems-Wijler; Nico Wigny; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus; Zrs. Arme Kind Jezus;
13.00 uur Doop Elise en Cas Loo
18.00 Engelstalige Mis;

Maandag 13 juni: H. Antonius van Padua

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis: in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Dinsdag 14 juni: H. Lidwina

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas; Ouders Leseur-Jansen
9.45 Rozenkrans

Woensdag 15 juni:

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Moeders; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus
9.45 Rozenkrans
18.00 Taizé-gebed

Donderdag 16 juni: Onze Heer Jezus Christus

8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans

Vrijdag 17 juni:

- 8.15 Aanbidding in de dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel;
- 9.45 Rozenkrans

Zaterdag 18 juni: H. Barnabas

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Vaders;
- 9.45 Rozenkrans

Zondag 19 juni: Sacramentsdag;**12e zondag door het jaar**

- 10.00 Hoogmis:** m.m.v. de Cappella o.l.v. Hans Heijkers dirigent en Marcel Verheggen organist; Coen van Thor; Nieke Wigly-Crombach; Albertus Bringmans; Zrs Arme Kind Jezus;

13.30 Doop Devine Vegter

- 18.00 Engelstalige Mis;

Maandag 20 juni:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans

Dinsdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans

Woensdag 22 juni: Geboorte van Johannes de Doper

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Moeders; Congregatie Liefdezusters Carolus Borromeus;
- 9.45 Rozenkrans
- 18.00 Taizé-gebed

Donderdag 23 juni:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel

- 9.00 H. Mis in de Dagkapel;
- 9.45 Rozenkrans

Vrijdag 24 juni: H. Hart van Jezus

- 8.15 Aanbidding in de dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel;
- 9.45 Rozenkrans

Zaterdag 25 juni: Onbevlekt Hart van Maria

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Vaders; Fam. Dassen Kroll; Jrd: Chretien Bartelet
- 9.45 Rozenkrans

Zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar,

- 10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella o.l.v. Hans Heijkers dirigent en Marcel Verheggen organist; Fam. Bouvrie Moermans; Annie Willems-Wijler; Nico Wigly; Zrs Arme Kind Jezus
- 18.00 Engelstalige Mis;

Maandag 27 juni:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans

Dinsdag 28 juni: H. ireneüs

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
- 9.45 Rozenkrans

Woensdag 29 juni: Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende Moeders
- 9.45 Rozenkrans
- 18.00 Taizé-gebed

Donderdag 30 juni:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Ouders Leseur-
Jansen;
9.45 Rozenkrans
19.00 Engelstalige Mis

Vrijdag 1 juli :

De H. Communie wordt rondgebracht naar zieken en thuiszittenden

- 8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Ouders Leseur-
Jansen
9.45 Rozenkrans

Zaterdag 2 juli:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans
9.45-10.15 is er biechtgelegenheid in de
biechtkapel
17.00 Aanbidding in de dagkapel

Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar.

- 10.00 Hoogmis:** m.m.v. de Cappella o.l.v.
Hans Heijkers dirigent en Marcel
Verheggen organist; Servaasfamilie;
Nieke Wigly-Crombach; Albertus
Bringmans; Congregatie Liefdezusters
Carolus Borromeüs
18.00 Engelstalige Mis;

Maandag 4 juli:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas;
Overledenen van de fam. Leseur-
Cortleven
9.45 Rozenkrans

Dinsdag 5 juli:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel

- 9.00 H. Mis in de Dagkapel; t.e.v. St. Servaas
9.45 Rozenkrans

Woensdag 6 juli:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Moeders;
9.45 Rozenkrans

10.00 Maria Theresia de stichteres van de Zrs. St. Petrus-Claveris . Ze vieren vandaag hun eeuwfeest.

- 18.00 Taizé-gebed

Donderdag 7 juli:

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans

Vrijdag 8 juli:

- 8.15 Aanbidding in de dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel;
9.45 Rozenkrans

Zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum

- 8.15 Aanbidding in de Dagkapel
9.00 H. Mis in de Dagkapel; Biddende
Vaders;
9.45 Rozenkrans

16.00 Doop: Louise Persoon

- 17.00 Aanbidding in de dagkapel

Zondag 10 juli: 15e Zondag door het jaar; Collecte St. Vincentius

- 10.00 Hoogmis: m.m.v. de Cappella o.l.v.
Hans Heijkers dirigent en Marcel
Verheggen organist; Jrd: Josephine
Servaes-Wassenberg; Dhr en mevr.
Mouren-Wittelings; Annie Willems-
Wijler; Nico Wigly;
18.00 Engelstalige Mis;

Priesters:

Pastoor-Deken J. Dautzenberg

Pastorie St. Servaas

Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

Tel. 043-321 20 82

Kapelaan N. Pethuru

Pastorie St. Anna-Lambertus

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

tel. 043-343 29 29

Sint Servaas

Parochiebureau St. Servaas

Keizer Karelplein 4

Tel. 043-321 20 82

Maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 uur

Mail: parochiebureau@sintservaas.nl

Website

www.sintservaas.nl

Stichting Schatkamer Sint Servaas

Tel. 043-321 04 90

Mail: pieternel.coenen@sintservaas.nl

Financiën

Kerkbijdrage

Administrateur Mevr. M. Brans Brabant

Tel. 06-25 06 67 43

Uw bijdrage is welkom op:

postbank: NL09 INGB 0001024275

of op banknummer:

ING: NL86 INGB 0679510729

onder vermelding van: Kerkbijdrage St.Servaas

Stipendia:

Banknummer

NL92 INGB 0679 5655 23

t.n.v. Kerkbestuur St.Servaas

***Als je de wereld niet wilt veranderen
dan verandert de wereld jou.***